



*Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ, Μέλος
Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος ΝΕΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ*

Τα συμφωνηθέντα πρέπει να τηρούνται (pacta sunt servanda) !!!

Γράφει: ο Αλέξανδρος Κάντζης

Κατά το πέρασμα από την προχρηματική στην χρηματική οικονομία, τότε που για να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές των προϊόντων , δημιουργήθηκε το εργαλείο "χρήμα" ,έγινε ένα θεμελιώδες λάθος .

Το εργαλείο που δημιουργήθηκε είχε ιδιότητες, που τα "περισσέματα" των προϊόντων δεν είχαν.

Δημιουργώντας ένα τέτοιο "εργαλείο" και γενικεύοντας την χρήση του μοιραία διαλέξαμε ένα λάθος πρώτο σκαλοπάτι μιας διαδρομής που σε κάθε επόμενο κρύβει συμπληγάδες, άλλοτε εμφανείς και άλλοτε περίτεχνα συγκεκαλυμμένες, έτοιμες να συντρίψουν οποιαδήποτε έννοια δικαιοσύνης, δικαιωμάτων και ανθρώπινης αξιοπρέπειας..

Τα προβλήματα που γρήγορα δημιουργήθηκαν, εξ αιτίας του λάθους, σε αυτή την διαδρομή εντοπίστηκαν και εν μέρει αντιμετωπίστηκαν από τον Σόλωνα. Η ρίζα του λάθους όμως έμεινε, με αποτέλεσμα ακόμα και σήμερα να εξακολουθεί κατά περιόδους να δημιουργεί κρίσεις από τις οποίες υποφέρει το μεγαλύτερο τμήμα του ανθρώπινου πληθυσμού και οι οποίες περίτεχνα αποδίδονται στην ανθρώπινη φύση

Προσπαθούν να πείσουν οτι : **"Για όλα φταίει η απληστία του ανθρώπου ..."**

Το θεμελιώδες λάθος ήταν η μετατροπή ενός φθαρτού " περισσέματος " σε άφθαρτο δίνοντας έτσι την δυνατοτητα της συσσώρευσης και μεταλλάσσοντας την ανθρώπινη φύση σε **" άπληστη "** . Το φθαρτό "περίσσευμα" έγινε άφθαρτο **" κεφάλαιο "** .

Η ανάγκη για ανταλλαγή έπαψε να υπάρχει.

Δημιουργήθηκε η χρηματική οικονομία δίνοντας την δυνατότητα στην δημιουργία χρέους με την χρηματοοικονομική εκμετάλλευση του περισσέματος.

Από εδώ ξεκινούν όλα. Η αποδοχή μιας τέτοια παράλογης ιδιότητας σε ένα εργαλείο που δημιουργήθηκε για να μας υπηρετεί και να μας διευκολύνει, μας εγκλώβισε σε ένα παιχνίδι MONOPOLY, στην πραγματική ζωή , που κατέληξε να παίζεται από λίγους ,τους 1%, καθιστώντας τους 99% **"σκλάβους"** στο παιχνίδι .

Η ελευθέρια μας χάθηκε ξανά από την εποχή του Σόλωνα.... Το περίσσευμα της παραγωγής έγινε κεφάλαιο και το κεφάλαιο μετατράπηκε σε δάνειο που απαιτούσε αμοιβή χρήσης, απαιτούσε τόκο.Η διαδικασία της υπερσυγκέντρωσης του πλούτου,

που οι αρχαίοι Εβραίοι με "νόμο Θεού" ανέστρεφαν με το **Ιωβηλαίο**, ξεκίνησε και από τότε δεν σταμάτησε. Η δυνατότητα αποθησαύρισης σε χρήμα έκανε τους ανθρώπους άπληστους, τους παρείχε την ευκαιρία να συγκεντρώνουν όλο και περισσότερα.

Μαζί με τον πλούτο, ήρθε και η ισχύς, προσωπική και πολιτική. Το χρήμα μπορούσε να εξαγοράσει τα πάντα .Ο δρόμος της διαφθοράς άνοιξε διάπλατα.Ο άνθρωπος και η κοινωνία κατακρημνίστηκαν από την κορυφή της πυραμίδας. Εκεί, στην κορυφή εγκαταστάθηκαν αδιαπραγμάτευτα, το κεφάλαιο, οι αγορές, οι τράπεζες. Όλα συνέπεια του θεμελιώδους λάθους, όλα συνέπεια ενός σφάλματος στο πρώτο σκαλοπάτι .Διορθώνεται το λάθος;

Ασφαλώς ΝΑΙ !

Εάν το καταλάβει και το αποφασίσει το 99% των ανθρώπων που βρίσκεται εγκλωβισμένο στις επιλογές και τις επιδιώξεις μιας ισχνής μειοψηφίας. Εάν τηρηθούν στο ακέραιο οι πραγματικές ανθρώπινες αρχές, εάν θεσπιστούν νέοι κανόνες ώστε να επανέλθει ο άνθρωπος και η κοινωνία στην θέση που δικαιοματικά τους ανήκει, στο κέντρο των πάντων.

Πρέπει να γυρίσουμε στην αρχή και να διαλέξουμε αυτή την φορά το σωστό σκαλοπάτι .Ο δρόμος της αλλαγής μόνο εύκολος δεν είναι.

Το 1%, που αποτελείται από δυο κομμάτια, το ένα είναι 0,01% και το άλλο, οι πραιτοριανοί, το 0,99% , εξελίχθηκε σε κακό 1%, θα πολεμήσει κάθε προσπάθεια μετασχηματισμού με όλα τα μέσα που διαθέτει. Και διαθέτει πολύ μεγάλη δύναμη .Με όπλα τον φόβο, το χρέος, την παραπληροφόρηση, την διαστρέβλωση της πραγματικότητας .Ελέγχουν στην πλειοψηφία τους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με πληρωμένους δημοσιογράφους και πολιτικούς.

Μιλάνε υπέρ των όσων εχθρεύονται: Για την αξιοπρέπεια, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ανθρώπινες αξίες, για την ελευθερία των επιλογών, για την δημοκρατία.

Επικαλούνται Θεούς και δαίμονες προκειμένου να εξακολουθούν να υποδηλώνουν ολόκληρες ανθρώπινες κοινωνίες.

Μανδύας τους το : “τα συμφωνηθέντα πρέπει να τηρούνται” (pacta sunt servanda).

Τι γίνεται όμως αν αυτός που συμφώνησε για λογαριασμό ενός ολόκληρου λαού, έχει εξαγορασθεί και έχει προδώσει ή εάν εξαπατήθηκε ή , στην καλύτερη περίπτωση, εάν έκανε λάθος;

Πρέπει μια κοινωνία ολόκληρη να υποφέρει, να διαλυθεί, να πεθάνει γιατί :“τα συμφωνηθέντα πρέπει να τηρούνται” (pacta sunt servanda) ;;;;

Αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα του τρόπου λειτουργίας της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Το σύστημα εύκολα εξαγοράζει έναν αριθμό φιλόδοξων πολιτικών, τους προβάλλει με τα μέσα που ελέγχει, κατασκευάζει με τους image makers ένα πολιτικό προφίλ που θα τύχει πλατιάς απήχησης και την κατάλληλη στιγμή που αυτοί, οι δικοί τους πια, θα βρίσκονται στις καίριες θέσεις της πολιτειακής ηγεσίας θα τους χρησιμοποιήσει για να δεσμεύσει, με μια υπογραφή σε μια συμφωνία, ένα

ολόκληρο έθνος με την γνωστή συνέχεια **“τα συμφωνηθέντα πρέπει να τηρούνται”...**

Μια κοινοβουλευτική εξαπάτηση, που μετουσιώνεται στο: **ΕΣΥ υπογράφεις ότι ΕΓΩ χρωστάω!**

Και πιθανότατα έχεις αμειφθεί πλουσιοπάροχα γι' αυτό... Πρωθυπουργοί, υπουργοί, μεγαλοστελέχη του δημοσίου έχουν βάλει πλείστες δεσμευτικές υπογραφές φροντίζοντας για την εκ των υστέρων επικύρωση από την Βουλή, όπου πολλοί είτε δεν διαβάζουν τι ψηφίζουν είτε δεν προσέρχονται ή ψηφίζουν με διάφορα ανταλλάγματα. Με τραγική συνέπεια ωστόσο, ότι : **“τα συμφωνηθέντα πρέπει να τηρούνται”.**

Αυτό που πρέπει να εξασφαλιστεί είναι να καταστεί αδύνατο το πάσης φύσεως οικονομικό έγκλημα και ο παράνομος πλουτισμός που αποτελεί τον θεμέλιο λίθο κάθε πράξης διαφθοράς, διαπλοκής και εξαπάτησης.

Τα μέσα υπάρχουν, η ανάγκη πιο επιτακτική από ποτέ. Το μόνο που απομένει είναι ένα κίνημα να πρωτοστατήσει μιας τέτοιας προσπάθειας και να υπερπηδήσει τόσο τα εμπόδια που θα ορθωθούν όσο και τις τρικλοποδιές που το ίδιο το σύστημα επιφυλάσσει για να υπερασπιστεί τα κεκτημένα του..., ή καλύτερα τα αφαιρεθέντα από όλους μας, από τους 99% ...

Ειδάλλως το λάθος θα συνεχίσει να διογκώνει το πρόβλημα, θα συνεχίσει να διαλύει τις κοινωνίες, να υποδουλώνει ανθρώπους, εφόσον : “τα συμφωνηθέντα θα πρέπει να τηρούνται” (pacta sunt servanda) !!!.